

ראש השנה

תשפ"ד

15.09.2023

השנה החולפת הייתה שנה טובה עבורנו באופן אישי

אנחנו אסירי תודה על הצמיחה האישית והמקצועית שחווה כל אחד מאיתנו:
טיסות למקומות חדשים, התחלת עבודות חדשות, העמקת החקר בתחומים המעניינים אותנו,
אנשים חדשים שנכנסו לחיינו, ודברים חדשים שלמדנו.

נשמע שהכל טוב, אבל רק לכאורה...

כי במקביל, לאורך כל השנה, סחפה אותנו ואת המדינה כולה, סערה גדולה שהולכת ומתעצמת מיום ליום.
הדמוקרטיה חשובה, אבל כל אחד מפרש אותה על פי תפיסת עולמו, כל אחד מהמגזרים מושך לכיוונו.
אנשים שונים - דעות שונות.

יש גם כאלה שלא מבינים על מה המהומה, או לא מרגישים שזה משפיע עליהם כרגע באופן אישי.
אנחנו חושבים שהחיים של כולנו קשורים זה בזה במדינה הזאת, וגם אם נחשוב או נאמר שזה לא קשור אלינו,
זה משפיע וישפיע גם בהמשך.

לא נכביר במילים, אלא נשתף בסיפור העכבר ומלכודת העכברים (בצידו השני של הדף).

בפרוש השנה החדשה אנחנו מאחלים לכולנו שנה טובה

בבריאות, אהבה והוקרת תודה על הקיים.

שיבואו ימים טובים יותר, בהסכמה ובשוויון.

וכפי שכתבה רחל שפירא:

"שיהיה יומכם כמו מניפה נפרשת, שיהיה לבכם פתוח לאהוב.

קו של אור וקו של חן וקו של חסד, שאפשר לראות אותם גם מקרוב".

גדי, גילי, שגב, דניאל ודר פיינשטיין

העכבר ומלכודת העכברים

עכבר הציץ מבעד לסדק בקיר וראה את האיכר ואשתו פותחים קופסה.
"מעניין איזה אוכל יש בקופסה", חשב לעצמו.

מה גדולה הייתה תדהמתו כאשר הוציאו מהקופסה מלכודת עכברים.
העכבר נבהל, יצא לחצר וצעק: "מלכודת עכברים בבית! מלכודת עכברים בבית!"

התרנגולת קרקרה וזקפה אליו את ראשה:
"אני יודעת שזה אסון לגביך, אבל אין לך שום משמעות עבורי."

כשפנה העכבר לחזיר, הפגין החזיר אמפטיה ואמר: "אני כל-כך מצטער מר עכבר,
אבל אין שום דבר שאני יכול לעשות חוץ מלהתפלל לשלומך."

פנה העכבר אל הפרה וזאת הגיבה בזלזול:
"אפשר לחשוב... מלכודת עכברים, ממש סכנה..."

עצוב ומפוחד חזר העכבר אל הבית, כיצד יתמודד עם מלכודת העכברים לבדו?

בלילה נשמע רעש, כזה שמשמיעה מלכודת עכברים שהופעלה.
אשת האיכר קפצה במהירות ממיטתה לראות מה נתפס במלכודת.

בחושך לא ראתה כי היה זה זנבו של נחש ארסי,
הנחש הכיש אותה והיא הובהלה לבית החולים.

היא טופלה והוחזרה לביתה עם חום גבוה.
כידוע, הטיפול הטוב ביותר לחום גבוה הוא מרק עוף טרי...
וכך הגיע סופה של התרנגולת...

שכנים וידידים באו לבקר את החולֶה וישבו לצידה סביב השעון.
כדי להאכיל אותם נאלץ האיכר... וכך הגיע סופו של החזיר.

האישה גססה עד שלבסוף נפטרה, ומכרים רבים הגיעו ללוויה.
כדי לסעוד אותם האיכר... וכך הגיעה סופה של הפרה.

והנמשל?

כל אחד והנמשל שלו...

